

**BRJONET**

**MINI-STRIP**



# STRIJDEND STERVEN

FL.1,25

BF.20

Nr.275





# STRIJDEND STERVEN



In 1945 staken de geallieerden de Rijn over. De oorlog was in het eindstadium gekomen.

Hoewel het bijna afgelopen was, verdedigde de Duitsers, op bevel van de Führer iedere meter grond.



Enkelen gaven zich over.





Anderen deserteerden, hoewel ze wisten dat ze op staande voet zouden worden doodgeschoten, als ze gesnapt werden...



Maar er waren altijd mannen zoals Kapitein Ulmer.



Bij deze mannen was een held - Dieter Finch...









Dieter dacht aan de tijd in Noord Afrika, toen Duitsland overwinning na overwinning behaalde....



Op die dag had het Britse  
leger 't initiatief genomen.



Ze omsingelen ons,  
sir...



We moeten ons  
goed verdedigen !

De Britten vochten  
hard...





Dieter was de moedigste...



Kom, waarom  
geven jullie je  
niet over ?



Dieter zag zijn mannen  
vallen...





Maar iets liet hem doorvechten.  
Energie...

Ik zal me  
niet over-  
geven !



Hij bleef alleen in de  
stelling achter....



Ver-  
vloekt.



Neem 't hem niet  
kwelijk. Hij doet wat  
iedere Britse soldaat  
zou doen.

Die sergeant was ervan over-  
tuigd, dat de Duitser vroeg  
of laat zou vallen.



Toen kwam plotseling de  
Luftwaffe...



Eén van de onzen  
beneden heeft  
hulp nodig.



We zullen hem  
even helpen.







De Britten kregen de volle laag...



De overlevenden waren gedwongen terug te trekken.



Dankzij zijn  
moedige tegen-  
stand hield  
Dieter Finch  
de stelling...

Rommel zelf reikte  
hem 't ijzeren kruis  
uit.



En Dieter Finch was er trots  
op...



Maar nu onder gelijke omstandig-  
heden lag de situatie anders.  
Dieter was een verslagen man.





Zijn vijanden kwamen dichterbij...

We gaan, jongens.  
Gebruik de handgrana-  
taten. We hebben  
al te veel tijd ver-  
knoeid !

Een granaat vloog door de  
lucht...



En explodeerde vlakbij de Duitse stelling...



Dieter bleef ondanks alles de orders opvolgen...



Als ik je nog maar eens had gezien, moeder !



Ze zijn gek, als ze zich niet overgeven. Begrijpen ze niet, dat ze allemaal zullen sterven ??





Een kolonne tanks naderde  
onherroepelijk....



Ze betekenden het  
einde van de  
tegenstand.



Het absolute  
einde...



Dieter Finch bleef achter...



Op andere plaatsen verdedigden de Duitsers zich nog feller.



De patrouille van luitenant Macintyre was omsingeld.





Probeer die struiken te bereiken, Kent. 't Is riskant, maar...

't Is ook riskant om hier te blijven.

Kent Marshall haatte de Duitsers....



En nu stond hij op het punt door hen gedood te worden...





Daar  
zullen jullie  
stil van  
worden.



Dat  
gebeurde...



Goed gedaan,  
luitenant. Kom  
nu... één voor  
één. Ik zal dek-  
king geven !



In zulke gevaarlijke ogenblik-  
ken, dacht Kent aan de oor-  
zaak van zijn haat...





Hij dacht aan de boerderij van zijn ouders in Illinois.



Hij had verlof en het beloofde  
een prachtige dag te worden.





Heb je nog  
iets van Pe-  
ter gehoord?

Ja...een brief.  
Hij is in Noord Afri-  
ka. Alles is goed !



Ondanks dat, had ik  
hem liever bij mij  
hier, in de  
Pacific.



Peter is impulsief. Hij is  
ervan overtuigd dat hij alleen  
de oorlog ook wel kan  
winnen !!

Toen werd het geluk van die  
dag verstoord...



'n Brief uit  
Noord Afrika....  
maar 't is Peters  
handschrift hele-  
maal niet !



Een paar regels....  
Een medaille....  
verder niets...







Ja....een medaille...



Het was een symbool van moed, maar een slechte compensatie voor 't verdriet van een moeder.



Die ontstak de haat in het hart van Kent Marshall....



Maar Kent kreeg zijn overplaatsing niet en moest in het Oosten blijven vechten...



Pas veel later werd hij bij de strijd in Europa betrokken, als deel van het invasie leger.

Hij vocht in de  
voorste linies...



Hij daagde het gevaar uit...



Veel van z'n vrienden stierven





En ook veel vijanden....



Langzaam vergat hij zijn  
haat...



Hij was door de oorlog gehard. Hij wilde nu, dat het vlug  
over zou zijn.





Maar de oorlog  
had nog meer  
verrassingen in  
petto voor  
Kent...

Een Duitse soldaat lag tussen de  
slachtoffers maar was nog niet  
dood...



Hij vocht nu zo hard mogelijk  
om in leven te blijven...



Het was Macintyre en zijn mannen  
gelukt uit de val te ontsnappen...



Alle Duitse tegenstand was met  
luchtsteun weggevaagd...

















Luitenant Macintyre gaf iemand bevel voor de gewonde duitsers te zorgen...



Diezelfde nacht....

Ze antwoor-  
den, 'sir.

Hier Majoor Standall.  
Ontvangt u mij, luitenant ?  
We zijn 15 kilometer van  
Krewen.

't Lijkt wel of de  
Duitsers hier stand  
willen houden.







'n Paar uur later kwam Dieter bij... en door de prima kennis van de duitse taal van Kent, konden ze een gesprek voeren.





Tegen de ochtend beval Macintyre zijn mannen te vertrekken....



Laat mij hier achter.  
Ik ga toch dood. Ik  
zal nooit meer thuis  
komen...of waar dan  
ook !



Hij is ernstig  
gewond, sir.

En hij wil  
niet praten. 't Is  
een probleem,  
maar...

Macintyre weigerde de  
gewonde achter te laten.  
't Was een gewetenszaak....



Plotseling....

'n Duitse  
patrouille.



Het zijn er zes,  
net als wij !



Stop met schieten.  
Laten we  
zien wat ze  
doen.





De Duitsers stopten ook met schieten....



Net wat ik dacht.  
Ze hebben niet  
veel munitie.







De Duitsers waren om de Amerikanen heen getrokken.



Hij had nu de situatie in de hand...





Maar toen...

Droom  
ik of....



Pas  
op !



De Duitser werd  
gedood...



De rust keerde terug.

Het is een  
wonder dat we  
nog leven.



Kijk,  
luitenant !



Ze  
vluchten.





Het gevecht was kort. De vijand vluchtte...





Opeens herinnerde Kent Marshall zich de onderscheiding van zijn broer...

Peter  
kreeg ook 'n  
medaille.



Geef maar aan mij.  
Ik zal hem naar je  
moeder brengen.



Dank u. Zeg...haar...  
oh, 't is...moeilijk...  
ik weet 't niet...

Probeer nu  
maar te rusten.



Ik kreeg verlof  
om haar te zien. Ze  
is erg oud en ik ben  
de jongste van vier  
zonen. Ze zijn allen  
dood.

Dieter Finch leefde nog twee dagen en vertelde aan Kent zijn levensverhaal...hoe Duitsland voor de oorlog was... van hun huisje buiten de stad.

Maar toen kwam voor hem het einde...



Een ogenblikje, Kent. Jij weet veel van hem.

Hij wilde met iemand spreken. Ik luisterde alleen maar !



Voor het eerst  
sinds mijn broer stierf,  
vind ik 't erg van  
een Duitser...



Terwijl ik luisterde...  
dacht ik, dat het ieder  
van ons had kunnen  
zijn !!



Ik heb 'n idee,  
Kent. Je hoeft 't  
niet te doen...

Dit is de verlofpas van  
Dieter Finch. Die loopt over  
drie dagen af. Tijd...die  
wij kunnen gebruiken.



De naam van de stad  
wordt genoemd,  
Brechen !



Ja,  
daar woon  
de hij.



Kijk op de kaart, Kent.  
Brechen is ongeveer 30  
kilometer van Krewen.  
Als iemand in Dieter's  
uniform tussen de  
patrouille door  
liep...



...zou hij er kunnen komen.  
Hij zou inlichtingen kunnen  
geven over de bewapening en  
reserve mankracht van de  
Duitsers. Alles helpt.



Goed, luitenant.  
Ik doe het !



In het uniform van de Duitse soldaat en met zijn papieren, maakte Kent zich klaar om te gaan...

Hij leek niet erg op jou, maar met wat verband op je gezicht, zal niemand eraan twijfelen, dat je een Duitse held bent.

Dat hoop ik.

Denk er aan, dat je maar drie dagen hebt. Daarna kan het gevaarlijk zijn, want daarna kan je als deserter gearresteerd worden !!

Ik zal er aan denken !



Ondertussen werd de echte Dieter Finch begraven....



De man, die zijn identiteit had aangenomen, trok het Duitse gebied in....



Tegen de avond zag hij een geallieerd konvooi....





Ik trek mijn oude  
uniform aan. Ik wil  
niet ontdekt worden.



Kijk ! Eén  
van de onzen  
daar !



Ben je de  
weg kwijt ?

Toen struikelde hij...



Verdomme !  
Als ik die uitrus-  
ting verlies...



Toen hij bewoog, werd het  
Duitse uniform zichtbaar....



'n Duitser !



Ik ken die truc.  
Ze deden het in de  
Ardennen ook !







De vlucht lukte en hij liep de hele nacht door....

mmm...ik zou denken, dat dit Duits gebied is.



Hij liep tot de middag....

Ik ga naar Brechen...  
Kunt u mij zover  
meenemen ??



Ja ! Maar ik  
moet eerst uw papie-  
ren zien !!

Ja,  
kapitein.



U hebt niet  
veel tijd !

Ik kon niet  
eerder  
komen.



Wacht even. Er staat  
iets over een beenwond !

Ja...maar die was  
niet ernstig. 't Ging  
eigenlijk om mijn  
gezicht !!



Even leek de officier te  
twijfelen....



Een stem uit de radio verbrak  
de stilte...

Bevel van staf. Optrek-  
ken tot kilometer 1002.  
Ontmoetingspunt met  
rest troepen.



U hoort 't.  
We kunnen u  
niet meenemen.  
U moet lopen.

Tegen de avond kwam hij aan.  
Volkomen uitgeput....

Ik heb nog  
maar anderhalve  
dag !



Kent liep door en deed belangrijke ontdekkingen...





Vijftig tanks. Waarom  
worden die niet  
ingezet ??



Hij probeerde meer inlichtingen  
te krijgen van een soldaat...

Er komen nog meer  
mensen, ik weet niet  
waar vandaan....  
maar zij moeten  
naar Krewen.



De duitse verdediging kon  
door de komst van verse troepen  
standhouden...



Toen de nacht viel...



Nuttige  
inlichtingen. Nu  
moet ik terug.

Maar ik moet eerst  
iets doen !



Dit kruis. Ik moet  
het brengen waar  
het hoort !



Iets scheen hem naar Dieters  
huis te brengen...







Zonder te zeggen, dat hij  
geen Duitser was, vertelde  
hij in 't kort alles...

Hij stierf met uw  
naam op z'n lippen  
en dit gaf hij  
mij.



Mijn zoon was meer waard,  
dan dit stukje ijzer. Hij  
heeft het gedragen en door  
zijn moed verdiend !  
Ik zal het goed bewaren.  
Het enige dat van  
hem rest...



Ik denk, dat ik  
goed gehandeld heb,  
ondanks het leed,  
dat ik bracht.



Kent was zo vermoeid, na drie slapeloze nachten, dat hij in slaap viel...



...en 's morgens....



'n S.S. - officier. Als ik vlucht, krijg ik last !!









Nu moet ik hier  
vlug weg !!



's Nachts werden Kent's  
inlichtingen aan de majoor  
doorgegeven...

Uitstekend  
gedaan. Nu wordt  
't gemakkelijker.



'n Paar uur later werden de Duitse reserves weggevaagd....



De geallieerden trokken op naar Berlijn.



Veel medailles zoals deze, zonder dragers, werden het symbool van de dapperen, die hun leven op het slagveld lieten.







# BAJONET VICTORIA OORLOG FRONT

## MINI-STRIPS



PAGINA'S VOL SPANNING  
EN AVONTUUR! ELKE MAAND ACHT  
NIEUWE TITELS.

*MINI-STRIPS ZIJN OVERAL VERKRIJGBAAR*